

ישיבת עטרת ירושלים חוגגת 50 שנה לאיחוד ירושלים

בליל יום שני, ישיבת עטרת ירושלים, בראשות הרב שלמה אבינר שליט"א, חגגה 50 שנה לאיחוד ירושלים, באירוע מיוחד במרכז דיודיסון מול מקום מקדשנו, לרבניה, בוגריה ותומכיה של הישיבה.

הישיבה, השוכנת בלב ליבא של ירושלים, קשורה בכל נפשה לירושלים וקדושתה. רבנים חשובים השתתפו בערב, ובין המדברים היו הרב הראשי לישראל הג"ר דוד לאו, הראשון לציון ורבה של ירושלים הג"ר שלמה עמאר, הרבצ"ר הג"ר אייל קרים (גם בוגר הישיבה) והג"ר יהושע צוקרמן (ר"מ ישיבה). ועוד רבנים רבים השתתפו בחגיגה כולל הרב צבי טאו, הרב ישעיהו דורון (ראש ישיבת לנתיבות ישראל) הרב משה בלייכר (מייסד ישיבת שבי חברון), הרב ברוך וידר (ראש ישיבת הכותל) ועוד רבנים רבים. וכן מאות בוגרים, מהתחלת הישיבה ועד הנה, הגיעו לחגוג את ירושלים עם הישיבה שממנה הם עדיין יונקים. בוגריה של הישיבה, 3000 במספר במשך יותר מ-35 שנה, בוגרים חלק ראשי ישיבות, ר"מים, רבנים ומחנכים בערים ובעיירות פיתוח, בנוסף לכך הצמיחה הישיבה מתוכה קצינים בכירים בצבא, אנשי כלכלה ואנשי מעשה בתחומים רבים בחברה הישראלית, וגרים בכל מלוא רוחב הארץ.

יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, גם נשא דברים. וכן זאב אלקין, שר לענייני ירושלים ולהגנת הסביבה. בתוך דבריו המרשים, הוא דיבר על מסירת הנפש שטמונה באותו מקום. אברהם אבינו עקד את יצחק בהר המוריה, שהוא הר הבית, ודוד המלך לחם במסירות נפש לכבוש את ירושלים כדי לשמש כבירת ישראל. ובימינו, ישיבת עטרת ירושלים חזר לבניין ההיסטורי של ישיבת תורת חיים במסירות נפש עצומה להחזיר את דברי התורה למקומו.

היה גם סרטון מרתק של בוגרים שמדברים על הכלים של אמונה שהישיבה ובראשה הרב שלמה אבינר שליט"א נתנו להם ואיך תפקידם בחיים ומשפחותם בנויים עליהם.

גם הזמר ישי ריבו עם קולו הנאה שר ארבעה שירים במשך הלילה. שיא הלילה היה דבריו של ראש הישיבה, הרב אבינר. הוא אבינר סיפר איך עם ישראל חזר לארצו תחנות תחנות. תחנה ראשונה: בניין הארץ. תיירים סיפרו איך הארץ היתה שממה, ואנחנו ארץ ישראל פורחת וצומחת בפירות, בעסקים, בכלכלה, וכו'. תחנה שניה: אמר לי חבר בעל זקן לבן: כאשר סבא רבא שלי נולד, היו בארץ 30,000 תושבים! סבא שלי – 80,000! אבא שלי – 200,000! אני 600,000! בני - 2 מיליון! נכדי - 6 מיליון! ויש טוענים שמהצב מתדרדר... תחנה שלישית: הקמת המדינה. תחנה רביעית: נצחון

מלחמות ישראל. ותחנה השישית: חזרתנו לירושלים, המרכז הרוחני של עם ישראל. הרב אבינר גם הוסיף כמה זיכרונות מהקמת הישיבה ומצבו הלא פשוטה, כולל שהיו עשרה תלמידים וכולם היו באותה יחידה בצבא, וכשהלכו למילואים, הרב נשאר לבד בישיבה. וב"ה היום יש בישיבה יותר מ-200 תלמידים ו3000 בוגרים!